



FOTOGRAAF

## Gera Nieland

Haagsallerlei.nl

*Natuurgebied  
de Uithof*

dat in elk jaargetijde schitterend is om te zien. Ga je van het pad af, dan kan je een ijsvogel zien en veel (wilde) eenden. Maar ook andere vogels, insecten, paddenstoelen: teveel om op te noemen. Al met al een oase van rust als je uit de drukke stad komt.' ●

**Is Den Haag fotogeniek?**  
*Enorm! Het heeft architectuur (zowel oude gebouwen als moderne), mensen (diversiteit) en natuur (ruimte, rust, strand, duinen en bos). Kortom: alles wat elke fotograaf graag doet.*

**Welke foto wil je graag nog maken?**  
*Mijn grootste wens is op dit moment om in een bunker vleermuizen te fotograferen.*



# Haagse fotografen over hun favoriete beeld

Voor een *FOTOGRAAF* is er in Den Haag altijd wel wat te beleven. Een internationale stad met zoveel kanten heeft ontelbare plekjes, mensen en momenten die de moeite van het vereeuwigen waard zijn. Drie Haagse fotografen tonen hun favoriete beeld van de stad.

TEKST — Petra Pronk

‘M

ijn favoriete plek is de Uithof, een groen gebied op loopafstand van mijn huis. De Uithof is onderdeel van Vrederust, een naoorlogse wijk. Samen met Madestein werd dit recreatiegebied eind jaren 60 aangelegd in een oorspronkelijk poldergebied. Voor mij is het een

schitterend gebied om in te wandelen en te genieten van de natuur. Ik ben er dan ook wekelijks te vinden. Het is enorm gevarieerd, zeker als je een beetje de weg weet. En al is het niet heel groot, soms verdwaal ik nog wel even. In één gebied grazen de Schotse Hooglanders en in het voorjaar worden bij een ooievaarspaal (die de laatste jaren helaas niet meer door de ooievaars wordt gebruikt) Galloway runderen vrijgelaten. In het moerasgebied groeien bijzondere en zeldzame planten. De foto is gemaakt in het deel waar de Schotse Hooglanders grazen langs de Wen. Een gebied,





FOTOGRAAF

## Richard Mulder

Richard Mulder Fotografie

*De persconferentie van Barack Obama*

‘D

e persconferentie van Barack Obama in 2014 was een van mijn hoogtepunten. Wat wil je ook: de mchtigste man van de wereld, gewoon bijna in je achtertuin.

Het was tijdens de NSS-top die in de Internationale Stad van Vrede en Recht werd gehouden. Weken van tevoren was al zichtbaar dat er iets heel bijzonders zou gaan gebeuren. Hekken zo hoog dat je er met een ladder niet eens overheen kon, wegen afgezet, en een hele boel mensen die voor en achter de schermen bezig waren om alles in goede banen te leiden.

Ik mocht die dagen ook rondlopen als fotograaf voor diverse lokale media, en ik was niet de enige. Ik schat dat er wel zo'n 250 a 300

fotografen uit de hele wereld rondliepen. Iedere dag weer door de controle en alles uit jas en tas halen wat ook maar verdacht leek, maar het was het meer dan waard. Den Haag heeft toen echt laten zien wat het in huis heeft. Het waren lange dagen van wachten op dat ene moment dat we weer mochten fotograferen na een vergadering of aankomst van een president.

De laatste dag zou de spannendste worden voor mij, want er was een slotpersconferentie waar Mark Rutte en jawel Barack Obama zouden vertellen hoe het de afgelopen dagen was verlopen. Ik had in die dagen wel al de Beast gefotografeerd (auto van Obama) maar had nog geen foto van hem zelf. Ik was met een aantal lokale fotografen geaccrediteerd om bij de persconferentie aanwezig te zijn. Mijn droom was uitgekomen. Daar stond hij dan ☺ mijn dag kon niet meer stuk. Zo zie je, in Den Haag is het voor een fotograaf nooit saai! ●



FOTOGRAAF

## Paul Lunenburg

Paul Lunenburg Fotografie

*De Haagse tramtunnel*

‘I

k vind dit een bijzonder stukje Den Haag. Weliswaar onder de grond, maar wel heel mooi en prettig om aan te komen of te vertrekken. Hartje centrum, en er is veel aandacht besteed aan het interieur: mooie wanden van onbehandeld beton, houten vloeren, natuursteen, rvs. Uniek in Nederland. In deze tramtunnel rijden tram 2 en 6 en met RandstadRail 3 en 4 kun je verder Den Haag in of naar Zoetermeer.’ ●

Is Den Haag fotogeniek? Absoluut! Omdat wij veel groen, oudbouw, monumenten en veel mooie nieuwbouw hebben, en bovendien een stad aan zee zijn met duinen en strand.

Welke foto wil je graag nog maken? Het cultuurcentrum aan het Spuiplein, maar dat duurt nog een paar jaar. Voor mij een belangrijk gebouw dat o.a. het Residentie Orkest, NDT (Nederlands Danstheater) en het Koninklijk Conservatorium zal huisvesten.



Is Den Haag fotogeniek? We hebben o.a. het Binnenhof | Mauritshuis | Lange Voorhout met allemaal mooie panden | parken | een zeer divers aanbod aan bezonders | filmlocaties | grachten | prachtige statige lanen | zee | strand | duinen | de Pier. Dus op die vraag zeg ik volmondig JA !!!!!

Welke foto wil je graag nog maken? ADO Den Haag dat de Champions League wint.